

ken kijken, waar al het personeel naar de radio zit te luisteren.

Men vraagt of ik moet eten, maar ik antwoord ontkennend en ga weer terug naar het bataljons-bureau. De dames naast het bataljons-bureau laten koffie brengen en brood met rookvleesch en eieren. Dit wordt opgegeten, ieder is down en stil. Luitenant Heufke komt binnen en zegt: „er moet een vliegtuig geland zijn, wij moeten gaan kijken.” Wij nemen ons pistool in de hand en gaan zoeken, maar keeren al spoedig terug met de mededeeling: loos alarm.

Wij gaan weer zitten; er komt een bericht binnen, dat er vijanden zijn bij de telefooncentrale, wij gaan naar buiten en onderzoeken de geheele omtrek, loos alarm. Zoo gaat het door.

De jongens van de staf krijgen bevel om zich klaar te maken, voor vertrek. Zij moeten terugtrekken, wij blijven wachten op nadere orders. Kapitein Mignot krijgt ook bevel om terug te trekken met zijn compagnie. Inmiddels vernietigen wij de dingen, die nog vernietigd moeten worden, onder anderen de telefoon en het electricische licht. Het radio ont-



Hierboven de wagens van ons Bataljon, met het × is onze Luitenant Adjudant.

Hierboven de motor-ordonnansen van ons geheele Bataljon.
De eerste vooraan is onze Commandant, de tweede is Stef en de derde is de schrijver.